

SNOOKEN

nr 212

Höstsäsongen 2021



Innehåll januari 2022:

2. Startpunkten, Bisittaren, Citatet, Kodsiffran
3. Inbjudan årsmöte lördag 29 januari
- 4-5. Våra tävlingar 24-25 september
5. Klubbmästerskap
6. Poängtävlingen
6. Tipspromenader planeras till nästa sommar
7. Lyckad veteran-OL 20 oktober
7. Det lackade mot jul
8. NOK-50
- 9-10. Skinkracet
10. Förenklingen
11. Nässjö OK informerar
12. På Avigan



Skinkracet

(Simon)

Skinkracets kamp är hård,
skärmarna gnistra och glimma.
Förra året en enslig Valborgsgård,
inställd blev skinkracetimme.
I år genomförd enligt plan,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast NOKaren är vaken.

Svenssons står vid klubbstugedörr,
redo med penna för att skriva,
tittar, som många vintrar förr,
på NOKarens gissningar så offensiva,
tittar mot skogen, så vit och grann.
NOKaren funderar vilken tid som kan bli sann,
grubblar, fast ej det lär båta,
över en underlig gåta.

Som vilse i skogen i farstun NOKaren står
skakar på huvud och hätta
»spännande med en udda OL-bana vi får,
ja, jag gissar detta»
Springer, som NOKaren brukar, inom kort
snart är orangevita skärmarna ett ögonblick bort,
går nog att ordna och pyssla,
går nog att klara sin OL-syssla.

Springer till höjd och sten,
letar bland alla grenar.
Djuren drömmer vid skogshorisontens sken,
vårtankar om fler orienterare som genar.
Glömsk av pip från kontroll, check och töm,
NOKaren i skogen har ock en dröm;
klubbstugan när skinkracet är över
fylls av doftande julegröt som NOKaren såväl
behöver

Springer till höjden i snön utifrån spår,
ser, vilken fart och skicklighet övriga har.
Springer till sänkan, där kontrollen står,
i solljuset utbrister NOKaren en fanfar.
Vid skärmen i terrängen NOKaren mår gott,
planerar och tänker på nästa sträcka så smått.
NOKaren sitt Lövhult känner,
men Svenssons klurigheter gör att NOKaren fel
ränner.

NOKaren letar öppningar i labyrinten,
norr, söder eller österut,
det gäller att undvika finten,

tiden tickar så måste vara resolut.
Banan in i nykarterat område,
nalkas nya höjder, branter eller både.
Ingen må det förtycka
det är NOKarens största lycka.

Så har NOKaren sett alla kontroller,
men var sluttiden som den tänkta,
så att NOKaren julskinkan behåller,
eller behöver man ända till nästa år längta?
Jämlike följde på jämlike snart,
flåsande, räknande - är det klart?
Att gissa sin tid, lätt det låter
Men ack så svårt, kom nästa år åter!

NOKaren vandrar till stugans loft:
där har NOKaren mat och fäste
bland jämlika till skinkracets goda doft,
nära vid säsongernas näste;
nu är väl säsongens kalender tom,
men till våren med blad och blom
skärmar i skogen är tillbaka,
följd av flera orienterare det spraka.

Då har de alltid att kvittra om
månget ett färde minne,
eller varför vänta, ja kom,
i stugan i vinter vi samlas därinne.
Med karta i mörker i skogen
lyser månen på NOKaren så trogen.
Strimman på plastfickan blänker,
NOKaren grubblar och tänker.

Tyst är skogen, men stugan är varm,
livet där ute är fruset,
Fika väntar med stugvärdens charm,
hör NOKaren sakta det sociala brusset.
NOKaren lyssnar och, halvt i längtan,
tycker sig höra vårtävlingarnas väntan
undrar, varthän ska vi fara
undrar, var arenan må vara

Skinkracets kamp är hård,
skärmarna gnistra och glimma.
Detta år en fylld Valborgsgård,
härligt med skinkracetimme.
Tack arrangörer som hjälpte till på da'n,
snön lyste vit på fur och gran,
snön lyste vit på taken.
Endast NOKaren var vaken.



När är jag ansvarig?

På hemsidan har vi samlat aktuella datum och vem som är ansvarig för vad. Skulle det vara så att det inte passar så byter du med någon annan, eller löser åtminstone så att någon tar din plats.

Surfa gärna runt lite på hemsidan.

Men det finns också den enkla vägen genom att använda länken ”Ansvarsdatum” som du hittar på första sidan till höger.

Våra arrangemang

Två större arrangemang är planerade för 2022. Dels gör Lämmeltåget comeback (hoppas vi) efter att ha fått ställa in den tävlingen två år i rad. Dels har vi en långdistans på hösten.

Utöver det är det som vanligt ett antal mindre arrangemang.

Notera gärna ned detta i din kalender så att du kan ställa upp som funktionär. Du behöver inte känna att du kan orientering in i minsta detalj, olika typer av funktionärer behövs. Och känner du redan nu att du vill anmäla dig som funktionär kan du höra av dig till Måns på nassjo.ok@gmail.com eller 076 – 117 38 60.

Höglandets teknikträning	4:e april
Höglandets ungdomsserie	26:e april
Lämmeltåget, ungdomsstafett	22:e maj
Höglandets sprintcup	31:e maj
Långdistans	11:e september

Torsdagsträningar

Ta gärna tillfället i akt att komma ut på torsdagarna. Nu under lågsäsong, innan den organiserade träningen drar igång, kör vi lite mer efter eget huvud. Ungefär varannan torsdag kör Lennermobrothers nattorientering (lägger bana men inga kontroller i skogen), och varannan torsdag fokus på löpning. Helt ok att hänga på där efter egen förmåga. Eller så kör du något eget.

Det är också helt ok att bara komma ut och umgås.

Vi håller självklart koll på rådande restriktioner och följer dessa. Ta därför inte denna tidning som facit utan läs på själv samt se på hemsidan om vi blir tvungna att ställa in t ex fikat.

På Avigan

Nu har det vänt. Äntligen.

Nu är det den tiden på året när du kan säga dessa ord utan att någon skäller på dig.

Dagarna blir längre och ljusare.

Och tiden den går (alla andra cyklar eller tar bilen).

Det som igår var igår är redan förrgår idag, och det som var imorgon igår har blivit idag och i morgon är det idag som blivit igår.

Så det är inte att undra på att ett år gått fort när man ser bakåt. Tittar man framåt däremot verkar det som man får vänta hur länge som helst innan dagen kommer som man väntar på. Så det är väl bara att stå ut. Det sägs ju att den som väntar på något gott inte kan vänta för länge, men i gengäld så har ju den som väntar på någon som gått absolut väntat för länge.

Att åldras är det svåraste i livet, skrev någon.

Jag tycker det är väldigt lätt. Det går av bara farten, man behöver inte göra någonting. Man bara glider in i de olika åldrarna och liksom skjuter dem framför sig. När man är 50 tycker man det är långt till 60 och när man är 60 tycker man att det långt till 70 och så håller det på. Ibland skulle det vara kul att kunna stanna tiden och vara kvar i den ålder man har just då.

I unga år tänkte man tvärtom, man ville bli tonåring så fort som möjligt och när man passerat tonåren ville man bli vuxen utan dröjsmål fast inte för gammal. Man ville gå på barnförbjudna filmer och komma in på olika ställen fastän man inte hade åldern inne.

Nu kan man göra bägge dessa saker utan att vara rädd för att någon begär legitimation. Fast, håll med om att, det var ju mer spännande förr.

Mer spännande är det ute i skogen där Bisittaren ofta hittar en massa ställen där orienteringsskärmaplåtser borde sitta enligt hans åsikt. Det är inte alltid rätt platser, men i det läget får man tänka på vad Dalai Lama sa vid ett tillfälle: ”- En gång per år bör du besöka ett ställe där du aldrig har varit förut.” Vet inte om detta gäller i orienteringssammanhang men i så fall sker det oftare än en gång per år för Bisittaren.

Undertecknads favoritlag i fotboll är GAIS (om det undgått någon?). De ramlade denna säsong ur Superettan. Detta ger ju Bisittaren en möjlighet att även under nästa fotbollsår besöka platser enligt Dalai Lamas rekommendation då laget hamnar i en ny serie. (Inget ont som inte för något gott med sig som det står i Ordspråksboken.)

Fram tills dess och tills att orienteringssäsongen kommer igång får ni

*Ha det gott
/Bisittaren*

En efter jul-betraktelse:

” – Jag har ätit så mycket godis på sistone att jag måste ta en Dajm-out!”